

# EMILE ROEMER

*Fractie leider Tweede Kamerfractie SP*

**Onvergetelijke leraar:** Geschiedenisleraar Willem van Lieshout

**Sterkste kant:** Zijn feeling voor pubers

**Blijvende invloed:** “Hij was de eerste die me liet zien dat je mensen écht moet raken om ze in beweging te krijgen.”

**In welke klas had u les van Van Lieshout?**

“In ieder geval in 5 havo.”

**We kennen uw biografie een beetje: was dat de eerste keer dat u 5 havo deed?**

(Lacht) “Ehm... dat weet ik niet meer.”

**Wat maakte hem favoriet?**

“Ik was altijd al geïnteresseerd in geschiedenis en bij hem voelde ik diezelfde honger naar het willen weten, willen begrijpen. Ik had altijd goede zin als ik wist dat ik geschiedenis had.”

**Wat deed hij om u dat gevoel te geven?**

“Eén: hij had het gewoon – de feeling hoe je met pubers om moet gaan, dus ik voelde me in zijn lokaal ontzettend thuis. En twee: als geen ander wist hij over te brengen waar het bij geschiedenis om gaat. Er is die uitspraak dat je ‘het heden pas kunt snappen, als je de geschiedenis kent.’ Zoiets dringt pas echt tot je door, wanneer je iemand ontmoet die zo’n waarheid vitaliteit geeft. Dat deed Willem van Lieshout.”

**Wat bepaalde die ‘feeling voor pubers’?**

“Hij stelde zich teweer tegen wat gangbaar was. En dat was precies wat hij van ons pubers snapte.”

**Heeft u hem ooit laten weten wat hij heeft losgemaakt?**

“Gelukkig wel. Ik zat al uitgebreid in de politiek, toen ik hoorde dat hij met pensioen ging. Ik ben naar zijn afscheidsreceptie gegaan, heb hem een SP-mok gegeven en gezegd: ‘Beste Willem, waar ik nu sta, heb ik mede aan jou te danken.’”

**Wat heeft u dan precies aan hem te danken?**

**Wat zet u voort?**

“Als jij je kunt inleven in andere mensen en hen weet te raken, dan heb je de eerste stap gezet om ze uit te dagen het maximale uit zichzelf te halen. Als je dat alleen maar doet, omdat je jezelf interessant vindt, of omdat het zo is afgesproken, dan raak je die mensen nooit van binnen. Ik heb dat principe 18 jaar voor de klas gehuldigd en volgens mij doe ik het nog steeds zo, ook in de politiek.”

**Gérard Zeegers**

Redacteur Egoscop  
gzeegers@ziggo.nl

