

Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig

Levenslessen van meester Kanamori

Als één kind
niet gelukkig is,
is niemand
gelukkig

Toshirō Kanamori



een uitgave van
hetkind

In mei 2012 gaf Toshirō Kanamori toestemming om het boek *Inochi no kyokasho* naar het Nederlands te vertalen en beschikbaar te maken voor de Nederlandse onderwijswereld.

Het boek - in 2003 geschreven - beschrijft een context en een achtergrond van waaruit meester Kanamori zijn levenslessen geeft. Met één uitgangspunt: Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig. "En dat betekent," schrijft Marcel van Herpen in het voorwoord, "dat buitensluiten de grootste misstand is en verbondenheid het grootste goed. Kansen bieden in plaats van selecteren. De school als afgeleide van het leven en niet andersom."

In het boek refereert Kanamori regelmatig aan de lessen die hij leerde met de kinderen uit de documentaire Children Full of Life. Hij geeft handvatten, beschrijft dialogen en talloze praktijkvoorbeelden.

Kete Kervezee *voorzitter PO-Raad*

"Deze levenslessen illustreren op onnavolgbare wijze dat we leren voor het leven en niet voor de school. Het boek is een aanrader voor wie wil blijven kijken in kinderoogen als spiegel van de ziel en zich niet laat verstrikken in louter statistieken."

Foppe de Haan *voetbalcoach*

"Voor elk individueel talent geldt dat hij zich pas maximaal kan ontplooiën als hij zich veilig voelt in een team en afweergedrag niet nodig is. Dat geldt een topsporter en evenzeer een kind in een klas. Op basis van zijn enorme persoonlijkheid en levenskunst reikt 'coach' Kanamori in dit prachtige boek tal van tools aan om voor dat veilige klimaat te zorgen."

Mathijs ter Bork *leraar van het jaar 2010 in PO*

"Het boek geeft een kijkje achter de schermen van de lespraktijk van meester Kanamori. Het bevat pakkende uitspraken van kinderen en ouders en tal van succesvolle lesvoorbeelden. Kanamori doceert schoolvakken op een betekenisvolle manier en wijst op het belang van betekenisvol onderwijs. Een voorbeeld voor velen..."

Tex Gunning *lid Raad van Bestuur AkzoNobel, sprak eerder over waardegedreven onderwijs*

"Kanamori laat je nadenken over wat de rol van onderwijs moet zijn in een wereld waarin alles snel en fundamenteel verandert. Onze kinderen opleiden voor banen waarvan we niet weten of ze in de nabije toekomst nog bestaan is niet erg praktisch. Bij meester Kanamori worden kinderen opgeleid voor het leven waarbij de enige zekerheid hun eigen kern is. Een prachtig en inspirerend boek voor iedereen om zorgvuldig te lezen."

Toshirō Kanamori sluit zelf af.

"In dit boek staan levendige woorden, recht uit het hart. Wat kinderen schrijven, is voor mensen die dat niet gewend zijn misschien lastig te lezen. Maar ik hoop toch zeker dat u het rustig en vele malen opnieuw zult lezen. En ervan kunt genieten."